

Een beetje vrede

Net als een pop afgedankt door een kind
En net als een blad afgerukt door de wind
Net als een visje dat bijt in een haak
Zo voel ik mij oh zo vaak

Dan zie ik de wolken zo dreigend en grauw
En hoor ik de kreet van een vogel in 't nauw
De regen die valt en de zon zie ik niet
Dan zing ik wat bang mijn lied

Een beetje vrede, een beetje liefde
Voor onze wereld waarop we wonen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Erover dromen, dat doe ik al

Een beetje vrede, een beetje liefde
Dat er weer hoop is voor alle mensen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Toe laat ons wensen dat het komen zal

Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt
En in een lied zegt wat ze bedoelt
Ik ben maar alleen als een meeuw in de wind
Die voelt dat de storm begint

Een beetje vrede, een beetje liefde
Voor onze wereld waarop we wonen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Erover dromen, dat doe ik al

Een beetje vrede, een beetje liefde
Dat er weer hoop is voor alle mensen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Toe laat ons wensen dat het komen zal

Zing dit lied maar mee met mij
(Een beetje vrede, een beetje liefde)
(Voor onze wereld waarop we wonen)

Samen zingen maakt je blij
(Een beetje vrede, een beetje vreugde)
(Erover dromen, dat doe ik al)

Zing dit lied maar mee met mij
(Een beetje vrede, een beetje liefde)
(Dat er weer hoop is voor alle mensen)

Samen zingen maakt je blij
(Een beetje vrede, een beetje vreugde)
(Toe laat ons wensen dat het komen zal)

De Gezellige Noten



Herpen